

Moge je zijn opgeschreven in het boek der Levenden.

Dit wensen orthodoxe of gelovige Joden elkaar toe op Rosh Hashanah, Dag van het Bazuingeschal, Joods Nieuwjaar. Dit jaar valt 1 Tisri, de eerste dag van de zevende maand (Lev. 23:24), op 25 september.

Het nieuwe joodse jaar, vanaf de scheppingsdag van de mens geteld (want volgens overlevering is de mens geschapen op Rosh Hashanah), is dan het jaar 5775. Wij tellen vanaf de geboorte van Jezus, zeker een keerpunt en ook een getuigenis, maar de wereld bestaat al langer dan 2014 jaren.

Op de scheppingsdag van de mens wordt ook de mens beoordeeld. Een gewoonte is daarom om steentjes (zonden) in het water te gooien onder het lezen van Micha 7: 19 en psalm 118 : 5-9. En heel centraal staat op deze dag de Ramshoorn (dag van het Bazuingeschal).

Het mag eigenlijk de hoorn van ieder rein dier zijn, behalve van een rund, want het gebeuren met het gouden kalf is niet vergeten, maar de ram is het meest gebruikt. Dat heeft te maken met de geschiedenis van Gen. 22 waar Abraham bijna zijn zoon Izaäk moet offeren. Wanneer de stem uit de hemel hem dan roept en hem gebiedt zijn zoon te sparen, ziet Abraham een ram die vastzit in de struiken: God voorziet in het offer.

Op zo'n simpele hoorn van een dier kun je geen mooie muziek maken. Wel kun je op een paar manieren blazen: in een toon, meerdere tonen, lang of kort, vrolijk of droevig. Dat gebeurt allemaal. In totaal wordt er die dag honderd keer geblazen.

Die hoorn klinkt vaak in de Bijbel, wanneer er iets heel bijzonder staat te gebeuren. De wetgeving op de Sinai, of het aankondigen van oorlog of de komst van de koning. En ook bij het laatste oordeel dat God zal spreken (Jes. 27:13).

Het blazen van de ramshoorn op Rosh Hashanah wekt op tot terugkeer tot de God van Israël. Gelukkig het volk dat de alarmtoon begrijpt.

Psalm 119: 25 "ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt, geef mij het leven door uw woord" of vers 36 "Ik wil zo graag dat mijn hart uitgaat naar alles wat U gezegd hebt en niet naar geld verdienen" vers 37 "Help mij niet naar zinloze dingen te kijken. Ik wil in dit leven gelukkig worden door U te volgen"

Tot de Grote verzoendag, de dag dat het oordeel wordt verzegeld, zijn er nog tien dagen. Tien dagen, de ontzagwekkende dagen genoemd, waarin de mensen de tijd hebben om na te denken over hun leven en dan ook daarnaar handelen. Tien dagen waarin de mens een bepaalde invloed heeft op dat oordeel.

Wat vinden we hiervan in het Nieuwe Testament?

Wanneer het in het NT over bazuinen gaat, gaat het feitelijk over de ramshoorn.

Bijna altijd gaat het dan over het laatste oordeel.

Bijvoorbeeld in Math. 24:31 waar gezegd wordt dat bij de komst van de Mensenzoon, Hij zijn engelen zal uitzenden met luid bazuingeschal. Of in 1 Cor. 15 waar het gaat over de opstanding: in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Vooraf in Openbaringen vinden we de sfeer van Rosh Hashanah. De Here God zit op een troon en de boeken worden geopend. Een hele rij bazuinen is in dit boek te vinden Zeven engelen verschijnen daar met zeven bazuinen (8:2).

Wanneer de engelen dan op de ramshoorns gaan blazen wordt precies beschreven wat er dan gebeurt. Bij de laatste bazuin klinken er stemmen in de hemel, die zeggen: “Nu hebben onze Here en zijn Christus de heerschappij over de hele wereld. Hij zal er voor altijd en eeuwig over heersen”. Er volgt dan nog een hemelse aanbedding, de tempel van God die in de hemel is gaat open en de ark van het verbond wordt zichtbaar, wat begeleidt wordt door natuurverschijnselen. Dat is opmerkelijk. Het gaat niet om de oordelen zonder meer, maar om de God van Israël, die op de troon zit, en om het Lam. Dan brengt de zevende hoorn het Koningschap en wordt het verbond aangewezen als waar het om draait.

Het is een ramshoorn, de hoorn van Gen. 22, van de geschiedenis van Izaäk, die gebonden maar niet geofferd werd. God is een genadig God, het verbond moet meebedacht worden in alle woorden over bekering en gericht. God voorziet! Hij nam de vloek van het verbond helemaal op Zich.

Daarin heeft het Joods Nieuwjaar een diep verband met het Nieuwe Testament! Maar we moeten het wel willen zien zowel Jood als niet-Jood.

...en de zee was niet meer. (Op. 21:1)

Prijs de Here, want Hij is een goede God. Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Laat eerst het volk van Israël zeggen: “Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig”.

Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen: “Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig”.

En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here zeggen: “Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig”

Psalm 118: 1-4

September 2014

Yachad – Inge Rozema-Venema